

## Vraag het aan Morya



### Kijk niet naar het resultaat

“Wanneer mensen dingen tot stand brengen op deze aarde, dan evolueren ze. Het is eigenlijk een ontplooiing van jezelf.

Je moet dus niet kijken naar het resultaat, want dat is dikwijls teleurstellend op deze aarde. Als je iets vorm geeft heb je in je innerlijk meestal een totaal ander idee gehad dan wat je voor je ziet liggen - laat je daar niet door ontgoochelen.

Het is de innerlijke evolutie die je moet zien, de innerlijke stappen die je ermee doet en de vooruitgang die je innerlijk maakt en doormaakt. Als je je daar op toespitst, als je dus naar je innerlijke werkelijkheid kijkt en hoe je daarin evolueert, hoe moedig je bent om bepaalde vraagstukken op te lossen of hoeveel je hebt moeten doen om een kleinigheid te bereiken en dan toch te zien dat je vooruitgegaan bent, dan kan je inderdaad blij zijn met deze stappen. Dan ben je rijker geworden omdat je zoveel meer hebt geleerd dan je dacht te kunnen leren.

Iedere keer dat je praktisch wordt in het leven, dat je tot handelen komt, kan je voor moeilijkheden staan, voor uitdagingen en dan leer je daarin jezelf kennen en overwinnen, en dat is ook de bedoeling.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”  
(uit hoofdstuk 2: ‘Vreugde, werk en maatschappij’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 35

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---